

Hanenwandeling door De Haan

- van villa Hanekraai tot Le Kok Sur Mer -



Tussen Noordee en Noordzee
Haanse HEEMKRING

Colofon

Tekst: Ignace Vanden Bulcke
Illustraties: collectie Ignace Vanden Bulcke
Contact: ignace.vanden.bulcke1@telenet.be

Eindredactie en opmaak: Marc Spruyt
webmaster.heemkringdehaan@gmail.com

Uitgave:
Heemkring De Haan – Tussen Noordee en Noordzee
Clemensstraat 8
8420 Klemserke - De Haan
www.heemkringdehaan.be

© juni 2020

v.u. Ignace Vanden Bulcke, Noordstraat 7, 8420 Vosseslag - De Haan

Noot aan de lezer: De opsomming in deze brochure is niet limitatief!

Word nu lid van de Haanse Heemkring voor slechts 10 euro per jaar

Als lid van de Heemkring

- steunt u onze werking
- ontvangt u 2x per jaar ons tijdschrift
- wordt u uitgenodigd op onze ledenvergaderingen
- kan u gratis deelnemen aan onze activiteiten

*'Tussen Noordee en Noordzee' is de Heemkring voor Groot De Haan:
De Haan - Klemserke - Vlissegem - Wenduine.
Opgericht in 2009.*

Iedereen welkom op onze activiteiten.

⇒ **Meer info: www.heemkringdehaan.be**



Tussen Noordee en Noordzee
Haanse HEEMKRING

Inhoud



Waar men gaat langs Haanse wegen... 4

Het ontstaan van De Haan

Vanwaar komt de naam 'De Haan'?

'De Haan' als gemeentenaam

Haanse wetenswaardigheden

Wandeling 1 12

Hanenwandeling ten Noorden van het tramstation in de villawijk de 'Concessie'

Van het Koninklijk Plein tot de Zeedijk

Wandeling 2 22

Hanenwandeling ten Zuiden van het tramstation

Van de Driftweg tot in de Stationsstraat

Uitsmijter 30

Waar men gaat langs Haanse wegen komt men overal hanen tegen...

De naam *De Haan* zal eeuwig verbonden blijven met de gelijknamige fiere vogel die men hier overal aantreft. Of het nu een Franse 'coq' is of een Nederlandse 'haan', overal treft men gebouwen, villa's, winkels of horecazaken met de haan in hun naam of als embleem van een vereniging.

Ook figuren van haantjes zie je overal, in porselein voor de vensterramen of in steen en ijzer in de tuinen. Op de markt (Marktstraat) was er ooit een bloemenzaak die haantjes in alle modellen te koop had, jammer genoeg werd deze zaak in 2013 gesloopt. Op vele huizen en villa's werden windwijzers geplaatst in de vorm van een windhaan.



Sinds 2010 prijkt er op de rotonde aan Vlissegem een gestileerde bronzen haan op een paal, een kunstwerk van Luc Lapeere uit Staden. De bezoekers van De Haan weten zo dat ze dicht bij de kust zijn...

In de gangen van het gemeentehuis was jarenlang een verzameling haantjes uitgesteld in vitrines. Het was een geschenk van een priester uit Kortrijk aan Ivan Catrysse, van 1986 tot 2005 burgemeester. Ook oud-premier Jean-Luc Dehaene bezat een mooie collectie hanen, reeds meerdere keren tentoongesteld, tot zelfs in Oostende (een boek over deze tentoonstelling werd toen verzorgd door Johan Vande Lanotte). Waarschijnlijk is de verzameling van Dehaene na zijn overlijden verkocht.





De voorbije zomers kon je reuzegrote, door plaatselijke kunstenaars beschilderde hanen in polyester spotten. Deze hanenparade verscheen voor het eerst in 2017. Na elk seizoen werden deze hanen te koop aangeboden. Sindsdien verschijnen ze als opsmuk voor de tuin of voor de huizen van vele inwoners.

De Haanse Heemkring stippelde twee wandelroutes uit die je leiden langsheen alle *hanen, coqs* en andere taalvarianten in onze mooie kustgemeente. Beide wandelingen hebben hun vertrek- en eindpunt aan het belle époque tramstationnetje.

Het ontstaan van De Haan

Het gehucht De Haan vindt zijn oorsprong in de 15de eeuw. Enkele vissershutten, een paar boerderijen en een molen in de weinig vruchtbare gronden en de achterliggende heide, dicht bij de zee.

Het grondgebied behoorde toe aan twee gemeenten: ten Zuidoosten aan **Vlissegem** en in het Zuidwesten aan **Klemskerke**.

De landerijen behoorden toe aan het Brugse Vrije en aan het Noordvrije. Bezitters waren kloosterorden en godsdienstige instellingen. Grootgrondbezitters zoals Baron Van Caloen en de familie Crombrugge de Looringhe uit Brugge erfden later deze gronden en verkavelden ze voor verkoop. Een straat verwijst naar een dezer: de **Baron Van Caloenlaan**. De familie Crombrugge de Looringhe erfde van familie Dhondt uit Maldegem en verkavelde de Noordhoek in latere jaren.

Op deze kaart uit 1662 van Jean Blaeu vinden we links de dorpen 'Vlissegem' en 'Clemskercke' met een der eerste hoeven, toen het gehucht nog niet zo bekend was.





De enige bebouwing in de 15de eeuw waren illegale hutten in dit onherbergzame gebied. Later kwam de **Boonenhoeve** langs de **Grotestraat** en de **Cringhemeulen** achter de duinen, samen met enkele zandpostjes of vissershuisjes zoals er nu nog enkele te bewonderen zijn in de **Molendreef** en verspreid in de duinen en op de heide langs de **Driftweg**. De Boonenhoeve werd gesloopt voor de bouw van woningen.

De vele vissers, keuterboertjes en strandjutters hadden slechts een kleine veestapel, waaronder schapen, geiten en hoenderen. Ze leefden van vissen, stropen, strandjuten, garnalen kruien, en het bewerken van de karige grond rond hun hutten.

Door het armoedige leven werd er wel eens gevochten, vooral op het strand als de ene strandjutter de netten leeg maakte van een andere die wat later kwam aandraven om zijn netten in te halen. Alles wat op het strand aanspoelde, werd gretig mee naar huis genomen, vooral de inhoud en het hout van vergane schepen. In vele beschrijvingen spreekt men van gure lieden. Het verhaal van **Mong De Vos** is dan wel een legende, maar het zal toch een zekere waarheid bevatten...



Vanwaar komt de naam 'De Haan'?

Een oorkonde uit 1769 maakt gewag van een herberg 'In Den Haene' en op de lijst van de herbergen opgemaakt tussen 1810 en 1820 wordt 'Den Haen' vermeld langs de Oude baan op het grondgebied van Klemskerke (huidige Stationsstraat). Mogelijk is hieruit de plaatsnaam 'Den Haen' ontstaan.

In een ander verhaal vertelt men dat er op zekere donkere nacht en bij hevig orkaanachtig stormweer voor de kust een visserssloep stuurloos en lekgeslagen rond dreef op de woelige zee. De vissers hadden alle hoop op redding opgegeven, toen ze plots het gekraai van een haan hoorden. Ze moesten dus dicht bij de wal zijn. De zeelieden sprongen overboord en zwommen in de richting vanwaar het gekraai van de haan kwam. Hun vreugde was groot toen ze vaste grond onder hun voeten voelden en gered werden door een haan.

Sindsdien heet deze plaats 'Den Haen' in de oude versie en nu *De Haan*. Een zeer mooi verhaal dat niet alleen bij de Hanenaren maar vooral bij de vele bezoekers nog steeds in de smaak valt.



Er stond inderdaad reeds voor 1830 een douanehut (*kommiezekot*) op de duinen met een windhaan op het dak. De douanier hield er ook kippen en zeker een haan. Was deze haan ooit op het strand?

'De Haan' als gemeentenaam

Het gehucht Den Haene bleef verdeeld over de gemeenten Vlissegem en Klemskerke tot einde 1976. Nadat de tramlijn tussen Oostende en Blankenberge in 1886 verwezenlijkt was, begon men met de aanleg van een villawijk met hotels. Het was de toenmalige NMBS die de eerste hotels bouwde langs de tramlijn.



Het allereerste 'Hotel du Coq' was een constructie in hout op de hoek van de huidige Nieuwstraat en de Stationsstraat, waar zich nu Delhaize bevindt (zie plannetje hier-naast). Hier werden de eerste gronden van het nieuwe De Haan langs de Driftweg en van de Concessie te koop en te huur aangeboden. Er bestaat enkel een tekening van dit hotel van Henri Cassiers (zie blz. 26).

Ook de heer Sandelé uit Klemskerke bouwde er het 'Hotel du Coq' nu 'Hotel Beaufort' (dat ooit de winkel van Maegherman was en nu terug hotel).

Ook de aanleg van de tram en de bouw van een eerste stationnetje bracht nog niet de nodige glans om een volwaardige badplaats te worden. Hieronder de 'Blekken Statie' of eerste tramhalte, een houten barak bekleed met zink.



En toen door de vele vakantievilla's het plaatsje in de duinen uitgroeide, zelfs groter werd dan zijn administratieve gemeenten Klemskerke en Vlissegem, werd het nog geen zelfstandige gemeente.

Pas na de fusie van de gemeenten in 1976 werd De Haan de hoofdgemeente over Klemskerke, Wenduine, Vlissegem, Harendijke en Vosseslag.



Haanse wetenswaardigheden



Op deze oude postkaart uit 1890 (uit de reeks 49 nr. 5 van Albert Sugg à Gand) prijkt de naam 'Le Cocq' met *cq.* Zeer eigenaardig, of een schrijffout? Een oude Franse oorkonde uit 1460 vermeldt dan weer de naam 'Le Coquelet' tussen de kuststeden.

Ook vele Haanse verenigingen gebruiken een haan als logo, zoals de scouts, de damesvoetbal, de volleybal enz... **Wandelclub De Hanestappers** zorgt dan weer voor de nodige beweging. Het driemaandelijks contactblad van de muziekmaatschappij St. Cecilia draagt de naam 't **Hanebalkje**. En als ze in De Haan Halloween vieren, doen ze dat met *kippenvel*...

Op de jaarlijkse viering van de sportlaureaten gaat het verhaal verder:

- de *Gouden Pluim* voor de beste renner
- het *Gouden Kuiken* naar de beste loper of veldloper
- de *Gouden Haan* voor atletiek...



In het Gemeentelijk informatieblad zorgde Roger Meert uit de Grotestraat twee jaar voor een heuse cartoon over ons *Cogenhaantje*, zoals dat over de toenmalige president van Europa die in De Haan een vakantiewoning bezit...



In 1988 schreef Omer Grawet een boek over **De Haan en de haan**, een volledige historiek vanaf de Romeinse Gallus tot de huidige moderne haan.

In de jaren 1970 verscheen een informatieblad van het actiecomité voor het behoud van De Haan en de 'Concessie' onder de naam **De Gespoorde Haan** en redde vele villa's van de sloop. Ook een uitgave **De Kraaiende Haan** verscheen. In de jaren 1980 werd er een Gemeentelijk Jongensblad uitgegeven onder de naam **'t Krielhaantje**.



Wandeling I

Hanenwandeling door de villawijk 'de Concessie'

- Wandelduur: 1 à 2 uur
- Afstand: 5 km
- Start- en eindpunt: Tramstationnetje

We starten onze wandeling aan het belle époque tramstationnetje 'De Haan Aan Zee' en wandelen de historische 'Concessie' in.



Coq-sur-Mer — Vue Générale

Overzicht op straatnaam & huisnummer (in volgorde van de wandelroute):

Koninklijk Plein	1:	Hotel du Coq (nu Hotel Beaufort)
	3:	Croissanterie Coq d'Or (eerder hotel pension Du Coq d'Or)
Van Maerlantlaan	1:	villa Gallina (vroeger Good Luck)
	4:	villa Chante Le Coq
Leopoldlaan	1:	souvenirwinkel Chantecler / schoenenwinkel De Gelaarsde Haan
	2:	villa Gallica
	4:	villa Canteklaar
	12:	villa La Bicoque (nu Hotel Internos)
Jean d'Ardenneaan	2:	villa Cocorico
Prins Boudewijnlaan	4:	villa Coccinelle
Koninklijke Baan		villa's Ferme Coq Hardy
		souvenirwinkel Bazar du Coq
Dürerlaan		villa Cocktail
Miltonlaan	1:	villa Chantecler
Murillolaan	1:	hotel De Gouden Haan
Leopoldlaan	24:	Grand Hotel du Coq sur Mer (nu gemeentehuis)
	23:	restaurant Coqorico
	3:	Agence du Coq
Zeedijk	29:	residentie Cockpit (vroeger villa Cockpit)
		beachclub De Windhaan
Koninklijke Baan	41:	residentie Hanepium
	43:	residentie Hanekraai
Jordaenslaan	6:	villa Coqovin
Popplaan	11:	villa La Coquille
Orteliuslaan	23:	villa Les Ergots
Rubenslaan	43:	villa Crète du Coq
Prinses Astridlaan	5:	villa Coquelets
Waterkasteellaan	14:	villa La Girouette
Fierens Ghevaertlaan	8:	villa Kemphaan
Prins Karellaan	7:	villa De Kokkerelle
Bilderdijkaan	24:	villa Windhaan
	18:	villa Le Coquet (Hanekop)
Guido Gezelleaan	7:	villa 't Hof ten Haene

Wandeling I

Koninklijk Plein I

Waar zich nu het 'Café Restaurant Beaufort' bevindt kon je lang voordien ook al op twee oren slapen in 'Hotel du Coq'.

Wat verder op het **Koninklijk Plein nr. 3** pronkte aanvankelijk het 'Hotel du Coq d'Or'. De oorspronkelijke naam leeft nog voort als 'Croissanterie Coq d'Or'.



Van Maerlantlaan I

We draaien links de Van Maerlantlaan in.

Op huisnummer 1 staat sinds de jaren 1920 villa 'Gallina' (gallina is het Spaanse woord voor hen of vrouwelijke kip). Ze werd omgevormd tot een der eerste *lâiteries* in de 'Concessie'. In de voortuin stond een draaimolen: niet met de traditionele paardjes, maar met haantjes... Een haantjesmolen in plaats van een paardenmolen dus.



Een villa in dezelfde laan een beetje terug (nr. 2) kreeg de naam 'Chante Le Coq'. Wellicht konden de haantjes van de molen zingen... Of waren het de kinderen die rondjes draaiden op hun haantje en vrolijk zongen?





In de Van Maerlantlaan 16 stond een villa met een wel heel bijzondere betekenis voor de Heemkring De Haan.

Villa 'Al met ter Tyd' werd in 1890 gebouwd en kort daarop verkocht aan een mevrouw Le Cocq. Eén van de twee enige villa's in de 'Concessie' met een trapgevel zoals de huizen in Brugge.

De villa lag in puin tijdens WO II en er werd door de bezetter op dit grondstuk een bunker gebouwd. Deze grond met beschadigde villa kwam in het bezit van dokter G. Hendrix uit Brussel die op deze bunker de villa 'Peter Pan' liet bouwen. Hij verkocht zijn villa aan minister Paul Henri Spaak. Die villa is er nog steeds en werd destijds bewoond door de heer Spaak en later zijn dochter Antoinette.



De gevelsteen van de verdwenen villa 'Al met ter Tyd' dook begin 2000 plots op bij de restauratie van **villa Rakkersnest** (Rembrandtlaan 1). Men wist niet waar deze steen vandaan kwam en vroeg me of ik daar iets over kon vinden in mijn archief. Jawel, ik heb postkaarten van de villa 'Al met ter Tyd' waar de gevelsteen duidelijk te zien is...

Hoe die steen uit de puinhoop van de villa 'Al met ter Tyd' in de kelder van villa 'Rakkersnest' terecht kwam, blijft een raadsel...

Enkele jaren later schonk de nieuwe eigenaar deze steen aan de heemkring die er meteen zijn logo van maakte. De steen, met het reliëf van een boom en de spreuk 'Al met ter Tyd', wordt nu bewaard in het lokaal van de heemkring (Clemensstraat 8, de oude pastorie in Klemskerke - De Haan).

Wandeling I

Leopoldlaan I

We keren op onze passen terug en lopen nu de Leopoldlaan in.

Aan de overkant werd rond 1898 souvenirwinkel 'Chantecler' opgetrokken. *Chantecler* is een Canadees kippenras. Er bevindt zich thans ook een schoenenwinkel 'De Gelaarsde Haan' (nr. 1).



Recht tegenover in de Leopoldlaan 2 en 4 is een dubbele villa met de namen 'Gallica' - *gallus* is de Latijnse naam voor haan - en 'Canteklaar'.

Heden is Gallica een immobiliënkantoor met B&B en Canteklaar een hotel.



Ook villa 'La Bicoque', wat zoveel betekent als *hok* (waarschijnlijk hoenderhok) stond in de Leopoldlaan, waar zich nu 'Hotel Inter-nos' bevindt (nr. 12).



We wandelen verder tot aan de ingang van het park 'la Potinière'. Hier vindt sinds 2016 het eefestijn Kok@Zee plaats.



Jean d'Ardennelaan 2

We slaan links de Jean d'Ardennelaan in.

Op huisnummer 2 bouwde Leo Ide in 1935 villa 'Cocorico' (of kukeluku in het Frans).

Prins Boudewijnlaan 4

We wandelen de Jean d'Ardennelaan ten einde en vervolgen rechts naar de Prins Boudewijnlaan.

Op huisnummer 4: villa 'Coccinelle' (lieveheersbeestje of lieveheershaantje).



Koninklijke Baan

We vervolgen de Prins Boudewijnlaan. Via de Vader Catslaan belanden we op de Koninklijke Baan.

Aan de rechterkant werden in 1926 enkele villa's gebouwd met de naam 'Ferme Coq Hardy'.



Aan de overkant van de Koninklijke Baan, aan de Dürerhelling, kon men destijds souvenirs, boeken, dagbladen en speelgoed kopen in 'Bazar du Coq'.

Dürerlaan

Sla nu rechts de Dürerlaan in. Het tweede huis aan de rechterkant werd villa 'Cocktail' gedoopt. Niet onmiddellijk een haan, maar het woordje cock komt erin voor.

Wandeling I

Miltonlaan I

We wandelen de Dürerlaan ten einde en nemen een kijkje in de tweede straat aan de rechterkant:

huisnummer 1 in de Miltonlaan is villa 'Chantecler'.



Murillolaan I

We keren opnieuw terug op onze stappen en nemen de straat hier schuin tegenover: de Murillolaan.

Op nummer 1, vlak naast het huidige gemeentehuis, was in 1906 kinderhome *Fraternitas*, dat later werd omgebouwd tot hotel 'De Gouden Haan'.



Leopoldlaan 24 (gemeentehuis)

Als eerste grote bouwwerk werd op de Leopoldlaan 24 in 1898 het 'Grand Hotel du Coq sur Mer' gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw heringericht als een vakantiehuis voor kinderen uit Charleroi onder de naam 'Home Epérance'.

Sinds 1982 is dit het gemeentehuis van De Haan.



Kijk boven de toegangsdeur van het gemeentehuis eens naar het wapenschild.



Na de samensmelting in 1976 van de drie oude gemeenten **Wenduine**, **Vlissegem** en **Klemskerke** tot de nieuwe gemeente **De Haan** was er nood aan een nieuw wapenschild.

Het werd een samensmelting van de wapenschilden van de drie oude gemeenten met natuurlijk een haan voor de nieuw gevormde gemeente **De Haan**. Het Tempelierskruis met de vier eendjes (als lid van de Commanderie der Tempeliers van Slype) voor **Vlissegem** (**Klemskerke** had het Tempelierskruis zonder eendjes omdat niet bekend is of het dorp lid was van de Commanderie). En voor **Wenduine** de met harpoen doorboorde bruinvis.

Dit is de heraldische beschrijving van het wapenschild:

Ingebogen gekapt:

In lazuur een kraaiende haan van zilver, gebekt, gepoot, gekamd, gebaard en getongd van keel.

In zilver een geledigd krulkruis van keel vergezeld van vier eendjes van sabel.

In sabel een bruinvis van zilver, doorboord met twee schuin-gekruiste harpoenen van goud.

Wandeling I

We wandelen verder zeewaarts in de Leopoldlaan richting het kruispunt met de Koninklijke Baan: op nummer 23 vinden we 'Restaurant Coqorico', het vroegere St. Raphael.

Verder in de Leopoldlaan op nr. 28 vinden we de villa Jean (zie foto hiernaast) waar 'Agence du Coq' gestart is met immobiëlen en dat zich nu op de hoek van de straat bevindt in het vroegere 'Pension du Nord'.



Zeedijk

We vervolgen de wandeling tot op de Zeedijk en slaan rechts af. Hier bevindt zich op nummer 29 residentie 'Cockpit' – eerder stond hier een villa met dezelfde naam. Ook niet onmiddellijk een haan, maar toch opnieuw een *coq* in de naam.

Op het einde van de Zeedijk richting Wenduine zorgt Beachclub 'De Windhaan' voor zeil- en surfplezier en voor een natje en een droogje.

Zelfs op het strand hoeft men de haan niet te missen... Daar stond er al rond 1900 een *aubette* of *buvette* met de naam 'Chantecler'.



Koninklijke Baan

Terug naar de Koninklijke Baan: op nummers 41 en 43 werden twee vrijwel identieke appartementsblokken gebouwd met de namen 'Hanepluim' en 'Hanekraai'.



Jordaenslaan 6

We slaan nu rechtsaf de Christianalaan in, die doorloopt in de Tenierslaan, en dan naar links de Jordaenslaan in. Hier vinden we op nummer 6 villa 'Coqovin'.

Popplaan 11

We slaan vervolgens rechts de Bretoenselaan in. Aan het grasperkje met het standbeeld van (de zittende) Albert Einstein wandelen we de Normandiëlaan in. Hier bevonden zich twee 'hanen'villa's: Le Coq en Pâte (nr. 34, gesloopt in 1979) en 'Le Coq à l'âne' (nr. 16, eveneens verdwenen) - wat zoveel betekende als de gedachtesprong.

200 meter verder in de Normandiëlaan klimmen we aan de linkerkant de trapjes op. Zo komen we in de Popplaan.



Op de top van deze duin, op nummer 11, staat een villa met een naam die *schelp* betekent, maar het woordje *coq* komt er toch in te voorschijn: villa 'La Coquille' – in 1928 gebouwd door Leo Ide.



Orteliuslaan 23

We lopen de Popplaan uit en komen zo in de Orteliuslaan:

op nummer 23 – vlak tegenover de Popplaan – vinden we een villa met de naam 'Les Ergots' - dit zijn de sporen van de haan (zie foto hiernaast).

Rubenslaan 43

We wandelen de Orteliuslaan ten einde en slaan schuin linksaf de Rubenslaan in.

Na 250 meter stappen ontdekken we op nummer 43 villa 'Crête du Coq' (*hanekam*).

Prinses Astridlaan 5

*We blijven de Rubenslaan volgen en slaan op het einde ervan rechtsaf de Prinses Astridlaan in. Aan de rechterkant op huisnummer 5 vinden we villa 'Coquelets' (*piepkuiken* of jong haantje).*

Wandeling I

Waterkasteellaan 14

Net voor het einde van de Prinses Astridlaan slaan we rechts de Waterkasteellaan in.

Op nummer 14 bouwde Leo Ide in 1952 villa 'La Girouette' (weerhaan).

Fierens Gevaertlaan 8

We slaan nu rechts de Louisalaan in en vervolgens links de Fierens Gevaertlaan.

Op nummer 8: villa 'Kemphaan'.



Prins Karellaan 7

We draaien rechtsom en wandelen in de tegenovergestelde richting voort naar de Prins Karellaan.

Een oude kleine villa op nummer 7 kreeg aanvankelijk de naam 'Coquerelle'. Niet direct een haan (maar *kakkerlak*), maar toch weer met het woordje *coq* er in. Na verkoop aan een Vlaamse familie veranderde de naam in 'De Kokkerelle'.



Bilderdijcklaan 28

We nemen nu de laan daar recht tegenover:

de Bilderdijcklaan, met op nummer 28 villa 'Windhaan' en op nummer 18 villa 'Le Coquet' (werd *Hanekop*).

Guido Gezellelaan 7

We wandelen verder, slaan links de Raffaëllaan in en dan rechts de Guido Gezellelaan.

Op nummer 7 bevindt zich 't Hof Ten Haene', met ernaast op nummer 5 de villa van meneer A. de Haan...

Deel 1 van onze hanenwandeling is hiermee ten einde.

Voor deel 2 wandelen we terug richting tramstationnetje.



Wandeling 2

Hanenwandeling ten Zuiden van het tramstation

- Wandelduur: 45 min. à 1,5 uur
- Afstand: 3 km
- Start- en eindpunt: Tramstationnetje

We steken de Nieuwe Rijksweg over richting
Stationsstraat.



Merkwaardige schrijffout op deze oude postkaart: 'Rue d' Aldrifd' en 'Aldrifdstraat' zijn foutieve benamingen. Het is immers steeds Driftweg geweest...

Overzicht op straatnaam & huisnummer (in volgorde van de wandelroute):

Driftweg (Markt)	7:	Hotel du Coq (nu juwelier/apotheek)
	8:	traiteur De Coqotte
Henri Pitteryalaan	5:	villa La Chanterelle
Copmanlaan	2:	windhaan op hoektorentje
Kardinaal Mercierlaan	16:	residentie 't Haantje
	1:	residentie Nieuwe Haan
Nieuwe Steenweg	363:	Groente & Fruit Den Haene
		Doe-het-zelf-zaak 't Haantje
Grotestraat	33:	residentie 't Haenebos
	10:	bibliotheek Cantecleer
Molendreef	7:	huis Cantagallo
Wenduinse Steenweg	46:	villa Cocorico
	31:	B&B KokodOr
Nieuwstraat	32:	speelgoedwinkel Haan Op Stelten
Stationsstraat	7:	slagerij Du Coq
	9:	restaurant Cocagne

Wandeling 2



Driftweg

Op nummer 7: opnieuw een 'Hotel du Coq' gebouwd door de heer Sandelé (zie foto hierboven). Nu is er juwelier Rubrecht aan de linkerkant en apotheek Jacobs aan de rechterkant. In de nok van de voorgevel zie je nog een fraai tegelbeeld als stille getuige van weleer.

Vlak daarnaast (nr. 8) opende traiteurzaak 'De Coqotte'.

Op het nummer 23 kwam het restaurant 'Le Coq en Pâte', dat in 2010 vervangen werd door een bakkerij met de naam 'Bruut' (*Gents voor brood*).

Stationsstraat-Nieuwstraat

Op deze hoek stond rond 1900 het allereerste Hotel du Coq, waar men de eerste gronden te koop en te huur aanbood voor de bouw van de Driftweg en de Concessie. Het was een constructie in hout die er niet lang gestaan heeft. Enkel een gravure van de hand van Henri Cassiers levert ons het bewijs. Hier bevindt zich nu een Delhaize.



Henri Pitteryalaan 5

We wandelen nog even langs de Driftweg en slaan links de Henri Pitteryalaan in,

met op nummer 5 villa 'La Chanterelle' (of *hanekam*).

Copmanlaan 2

Keer om en wandel terug richting Driftweg (links inslaan). Neem de tweede straat aan de linkerkant: de Copmanlaan.

Op de gronden van het vroegere *Sparrenduin* (Copmanlaan 2) werd residentie *Honfleur* gebouwd: op een torentje prijkt een grote windhaan.

Kardinaal Mercierlaan 16/1

Draai nu links de Kardinaal Mercierlaan in.

Op nummer 16 vinden we residentie 't **Haantje**' en op nummer 1 residentie '**Nieuwe Haan**'.

Nieuwe Steenweg 363

Rechts voor ons ligt nu de Nieuwe Steenweg, die doorloopt tot in het hart van Klemskerke. Oorspronkelijk heette deze baan de '**Haene Kalesyde**'.

We steken de Nieuwe Steenweg over. We dwarsen het drukke kruispunt richting Grotestraat.

Op de hoek – nu residentie '**Oude Haan**' – stond ooit café en *laiterie* '**Le Vieux Coq**'. Men schonk er de bieren Export Vandenheuvel en Wielemans. De naam van het café veranderde in '**De Oude Haan**'. Toen het café in 1993 gesloopt werd, had men een prachtig zicht op villa Beatrice. De huidige residentie 'Oude Haan' werd in 2014 gebouwd.

In de Grotestraat bevindt zich de doe-het-zelf-zaak 't **Haantje**.



Wandeling 2

Grotestraat

Waar nu dokter Himpe woont in de Grotestraat 23 was er rond 1900 het 'Cabaret du Coq'.

In de Grotestraat 33 vinden we het Trefcentrum 't Haenebos van de CM.

Aan de overkant zien we de naam **Cantecleer** gebeiteld in arduin. Hier is de openbare bibliotheek Cantecleer. Ook de vroegere bibliotheek die in het gemeentehuis gevestigd was, had reeds de naam Cantecleer, verwijzend naar de haan uit het verhaal van Reinaert De Vos.

Links naast de bib, in de Grotestraat 8, was er destijds een winkel met de naam 'Au Coq Blanc' van de heer Camiel Lierman-Lankriet, nu een cocktailbar.



Molendreef 7

We slaan links de Molendreef in.

Op nummer 7 vinden we een woonhuis met de naam 'Cantagallo' (het gezang van de haan).



Wenduinsteenweg

We wandelen de Molendreef ten einde en stappen dan links de Wenduinsteenweg op.

Op nummer 46 staat een zeer mooie villa die nog steeds te bewonderen is: villa 'Cocorico'.

En op nummer 31 opende B&B 'KokodOr'.



Nieuwstraat 32

We stappen terug tot nummer 35 en draaien dan de Baron van Caloenlaan in, vervolgens gaan we rechts de Nieuwstraat in.

Op nummer 32 was er tot eind 2019 een speelgoedwinkel: 'Haan Op Stelten'.



Kapellestraat 4

De Nieuwstraat ten einde draaien we links de Monicastraat in en vervolgens rechts de Kapellestraat.

In de Kapellestraat 4 was in 1965 de winkel van Jules Hollevoet 'In de gebraden haan', waar men gevogelte en charcuterie kon kopen. Na hem kwam F. Keppens in de jaren 1969/70.

Stationsstraat 7/9

We wandelen rechts de Stationsstraat in en zien aan de linkerkant Slagerij Traiteur 'Du Coq' (Stationsstraat 7).

Ook L. Vandenberghe-Vanaverbeke had hier ooit een Charcuterie-Boucherie: 'Happy Coq'.

Daarnaast, op nummer 9 was restaurant 'Cocagne' (wat zoveel betekent als *luilekkerland*).

Dit is het eindpunt van deel 2 van onze hanenwandeling. Van hieruit kan u weer gemakkelijk naar het tramstationnetje wandelen. Of een hapje eten of uw inkopen doen bij onze *Haandelaars* – zoals de Haanse handelaarsvereniging zich noemt.

Uitsmijter

Zelfs de vereniging van handelaren verwelkomt bezoekers bij het binnenrijden van De Haan op originele wijze: "De **Haandelaars** en Co heten u welkom".

Op de grenzen van de gemeente werden borden geplaatst met het beeld van een haan als welkomstgroet.



Op Trammelant, het jaarlijkse belle-époque-feest in De Haan, werd in 2006 voor het eerst een 'Trammelant Bier' geschonken: een Haanse Witte. Er volgden nog andere creaties zoals een 'Vlissegems Blondje' en voor de Vosseslagfeesten een 'Mong Devos'. Een realisatie van **Bieren Den Haene** van David Meesters en Sylvia Hollemans.

Tijdens Trammelant prijkt er op de oude loskaai een reuzegrote haan. Van bezoekers aan de rommelmarkt over het tramstation, die er zich een haantje aanschaffen, zegt men dikwijls: "*Ofwel bent u van De Haan ofwel heet u De Haene*".



VERDER RICHTING KLEMSKERKE:

Nieuwe Steenweg 111: huisartsenpraktijk '**Haneveld**'

Nieuwe Steenweg 74: sport- en recreatiecentrum '**Haneveld**'

Nieuwe Steenweg 15: kinépraktijk '**Haenehove**'

In de Nieuwe Steenweg was er ooit een '**Blanchisserie du Coq**'.

Jasmijnlaan 2: B&B '**De Stoeten Hoane**'

VERDER RICHTING VOSSESLAG / HEIDE:

Nieuwdorpstraat 13: villa '**Coquillage**' (schelp of schelpdier)

Elk jaar organiseert de vzw **Coq Rock** in samenwerking met de gemeentelijke jeugdraad een gratis Rockfestival op het Kennedyplein.

VERDER RICHTING VLISSEGEM:

Ter Bieststraat 18: vakantiewoning '**Coq Au Lit**' (haan in bed)

Warvinge 49: restaurant '**Le Kok Sur Mer**'

Warvinge 51: tuincentrum '**De Groene Haan**'



De naam *De Haan* zal voor eeuwig verbonden blijven met de gelijknamige fiere vogel die men hier overal aantreft. Of het nu een Franse 'coq' is of een Nederlandse 'haan', overal vindt men gebouwen, villa's, winkels en horecazaken met *de haan* in hun naam of als embleem van een vereniging.

Waar men gaat langs Haanse wegen,
komt men overal hanen tegen...



Deze brochure gidst je via twee wandelroutes langsheen tientallen hanenvarianten...

Foto: auteur Ignace Vanden Bulcke met wijlen Jean-Luc Dehaene in de jaren 1980 in De Haan. Ignace Vanden Bulcke is voorzitter van de Haanse Heemkring.



Tussen Noordee en Noordzee
Haanse HEEMKRING